

Medellín, 26 maj 2013

## Hej alla vänner till kreativitet, fred och Ankarstiftelsen!

Med detta lilla brev vill jag delge er en hektisk och spännande dag för fred i Colombia. María Isabel och jag gick upp tidigt, handlade glass och klubbor, och åkte upp till Comuna 8 för dagens Skaparverkstad. På morgonen, berättade byggeledaren Luz-Dari, hade det skjutits rejält. Fredsmarschen hon planerade för söndagseftermiddagen gillades inte av alla. Med skjutandet ville de skrämmas, göra så att få människor vågade ge sig ut och ansluta sig till marschen. Barnen, 63 stycken som samlats i den lilla bygdegården, hade dock annat att tänka på. "La profe 1" María Isabel, "la profe 2" jag och våra överfyllda väskor med målarburkar, sidenband, skumgummipapper, penslar och... glass!

Idag var de flesta medverkande barnen små. Dagens projekt passade utmärkt. Den här kycklingen kan man lägga godis, förvara pennor eller andra småsaker i.



Här visar María Isabel Dayana, Kevin, Ameli, Sebastián och de andra barnen hur man gör...





Sådärja! Alla kycklingarna blev jättefina! Ännu roligare med lite godis i!



Nedan har vi María Isabel, Luz Dari och jag tillsammans med några av dagens elever.



Efteråt blev det fredsmarsch. María Isabel och jag gick med i tåget - skrattandes! Titta på bilderna så förstår ni varför. När ett av Medellínns mest krigsdrabbade område får nog och fightar för fred med jonglörer, musik och sång så ökar pulsen, det pirrar i magen och insikten sprakar som ett fyrverkeri: med gemensamma krafter kan det bli fred i det här landet!





Väl mött och stort tack för allt stöd till Skaparverkstan!

Vi är också en gemensam kraft!

María Isabel Mesa (mariaisabelmesa@yahoo.com)



Julia Svanberg (juliasvanberg@hotmail.com)

